

Vrede voor Eindhoven en alle mensen van goede wil.

Wereldvredesvlam : een lichtpunt in onze kerk

18 september, een dag die in het geheugen van mensen staat gegrift en herhaald wordt, elk jaar opnieuw : einde van de oorlog, bevrijd Eindhoven. De verschrikking van een oorlog hebben onze ouders en voorouders aan de lijve ervaren. Hun verhalen brengen de oorlogen en conflicten van o.a. het Midden-Oosten dichtbij ons leven in een land, vrij van oorlog.

Velen willen bouwen aan vrede. En de vraag klinkt wel eens... hoe doe je dat? De antwoorden zijn heel divers, maar gericht op ons denken en voelen, op directe omgeving; zo krijgen zij handen en voeten. In het verleden hebben wij dhr. Ruigrok een avond in ons midden gehad. Hij is verbonden aan de vredesbeweging, deed zijn verhaal van uit zijn beleving als vredesgezant.

Wat moeten wij doen? Je informeren over onrecht en geweld, ook over de concrete situatie van de slachtoffers; het kan je ogen openen, zoals uit zijn getuigenis bleek. Ook elkaar leren kennen in eigen omgeving, bijvoorbeeld buurten met elkaar. In dit kader werd ook de 'dialoogtafel' in het leven geroepen: iemand in de straat of wijk, of een kerkgemeenschap nodigt enkel mensen uit dit niet zo tot de vriendengroep horen. Genietend van een eenvoudige maaltijd door de gastheer bereid, wordt een thema onder leiding van een medeorganisator aangesneden. Een interessante werkwijze om mensen gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten, mensen die elkaar wellicht niet snel tegen komen. Zeer verrijkend, zo mocht ik zelf ervaren. Ook wel een mogelijk initiatief voor onze parochie om mee te bouwen aan vrede in de omgeving!

Een sterke impuls gaat ook uit van World Peace Flame. Mansukh Pattel staat mede aan de basis van deze vredesbeweging. Zijn kracht en energie gaat terug op een ervaring uit zijn kindertijd. Met zijn moeder waren zij aan hun avondgebed toe. Moeder was angstig: vader was nog niet terug. Hij was onder weg, zijn maandsalaris op zak. De streek was onveilig. De Mau Mau waren in het gebied actief. Hij werd omsingeld; een hevige woordenwisseling ontstond. Zij wilden zijn vader doden. Dankzij de tussenkomst van Kyoto, een jongen die hem zeer genegen was, kwam het tot een compromis: zij namen hem alles af, behalve zijn ondergoed en lieten hem gaan... Van toen af kreeg ik een bijzondere relatie met mijn vader, aldus het verhaal van Mansukh.

Mansukh schreef later: Het drama van het leven is zo echt, dat het je rechtstreeks brengt tot de vraag wat voor jou het kostbaarste is. Mijn vader en moeder gebruikten de gebeurtenissen niet als voedingsbodem voor verdriet, angst of zelfmedelijden, maar schiepen met de krachten de energie ervan iets groters. Hoewel ze volledig waren opgegaan in het drama dat zich afspeelde lieten ze eenvoudig niet toe dat het hen in een neerwaartse spiraal zou brengen. Hoe traumatischer een incident, des te groter de verborgen kracht ervan.*

Geconfronteerd met geweld en armoede, gezien de kracht van zijn ouders, begon hij aan vrede stochten en ging op zoek naar de innerlijk bron van het leven. Daaruit groeide een wijze van kijken naar mens en gebeurtenissen: vanuit het positieve dat in ieder mens schuilt, elkaar ontmoeten, dit bevestigen en samen uitdagend op weg gaan.

'De mens moet onthouden dat vrede geen geschenk van God aan zijn schepselen is; vrede is ons geschenk aan elkaar' aldus Elie Wiesel**

Over cultuur en rangen en standen en landen en religie heen, wil World Peace Flame mensen verzamelen, of beter nog uit alle culturen, rangen, standen, landen en religies. Als teken hiervan branden thans op alle continenten van de wereld de World Peace Flame***. Zijn we gewoon aan de altijd blijvende vlam bij monumenten die herinneren aan het oorlogsgeweld en hun dodelijke slachtoffers, nu staan als het ware monumenten met een brandende vlam bij de levenden. De ene wil ons de verschrikking van het verleden niet laten vergeten en roept op er

lessen uit te trekken, de andere kijkt vandaag naar morgen met de vraag: waar zit in jou de droom en de kracht om in vrede met mens en wereld om te gaan.

Als een lopend vuurtje zo, wordt het licht doorgegeven. Tijdens de vastentijd, op 28 februari dit jaar, hebben wij mensen van World Peace Flame ontmoet in bezinning en gesprek. De samenwerking werd door hen als zeer positief bevonden. Op 18 september, de dag van de bevrijding van Eindhoven, de dag van onze kerkwijding met zending naar de stad, ontmoeten wij elkaar opnieuw. Tijdens deze ontmoeting wordt aan de parochie een vredeslantaarn overhandigd. Zij is ontstoken aan een vredemonument en zal van dan branden bij de plek waar de bijbel en het gebroken brood, het sacrament van de Heer in woord en daad in ons midden aanwezig, bewaard wordt. De aanblik van dit 'heilig plekje' in onze kerk mogen in ons levend houden dat wij er zijn tot zegen voor elkaar en eer en glorie van de God, opdat mensen zo eigen waardig en even waardig het nooit met elkaar zouden opgeven, wij mensen, beeld van God, doende wat God is: leven schenkend.



De World Peace Flame is een symbool van vrede, eenheid en vrijheid. We geloven in de vrijheid van iedereen om waar dan ook en op ieder moment bij te kunnen dragen aan vrede. De duizenden mensen die de World Peace Flame hebben aangestoken en brandend houden, zien de vlam als symbool hiervan. Ons doel is om mensen te inspireren en te laten ervaren dat ieder individueel mens een belangrijke rol kan spelen in het bereiken van vrede op elk niveau in de samenleving.

Wie weet, misschien kunnen wij met de parochie ons steentje bijdragen opdat er een monument van vrede in Eindhoven opgericht wordt, en de boodschap als een lopend vuurtje zich verder verspreidt!

Concreet voor 18 september:

17.30 uur soep met broodjes****

18.15 uur WPF overhandigingsceremonie

19.00 uur einde ceremonie

19.15 uur wandeling naar het 18 septemberplein

19.50 uur wandeling naar het stadhuisplein

*(Uit het boek: Oog in oog met het leven. Van strijd naar vrijheid, uitgeverij Ankh –Hermes bv. Deventer, jan. 1997).

**Geciteerd in 'Vrede', een visueel geschiedenisboek over 50-jaar vredesbeweging, begonnen als verzet tegen de kernwapens, Nederlandse vertaling, Amsterdam; oorspronkelijke titel: Peace, 50 years of protest 1958-2008

***Monumenten in Nederland tot verstilling en bezinning in Cadzand, Nijmegen, Den Haag en Venlo

****Om organisatorische redenen is aanmelding voor soep met broodjes noodzakelijk.

Dit kan bij mw. Feli Platzer

Oecumenische vredesdienst.

Biddend voor vrede als kerken samen. Een prachtig initiatief van de Raad van Kerken Eindhoven waar de O.K. parochie Eindhoven zeker niet mag ontbreken

Zaterdag 21 september Stadskerk st. Cathrien

Aanvang 17.00 uur

Voorgangers:

Bert-Jan van Haarlem

René Wilmink

Projectkoor van

L &B en SOVE

Thema:

Vrijheid , Blijheid ?!