



MIDDAGGEBED

EPIFANIE – OPENBARING VAN DE HEER
AAN DE VOLKEN

hoogfeest

Livestream van het Aartsbisdom Utrecht
Oud-Katholieke Gertrudiskathedraal
zondag 3 januari 2021 – 14:00 uur

Aan deze viering werken o.a. mee:

<i>Officiant / predikant</i>	Mgr. Bernd Wallet, Aartsbisschop-elect van Utrecht
<i>Assistent / Nieuwjaarswensen</i>	Can. Wietse van der Velde, deken van het Metropolitane Kapittel
<i>Cantores</i>	Mariska Teuben – van der Lees Willem Bams
<i>Organist</i>	Mark Lippe

Inleiding

Uit: Ps. 9 (WV, gesproken)

Officiant Heer, ik wil U met heel mijn hart loven,
Allen **al uw wonderen wil ik verhalen,**
Officiant vreugde dragen, in U mij verblijden,
Allen **zingen uw naam ter eer, Allerhoogste!**

Hymne

1. Hei - li - ge dag! Laat ons als nooit te vo - ren
vie - ren het feest dat Christus is ge - bo - ren,



ja, laat ons zingen vrij en ongedwongen
 wat de engelen zingen.

2. Ere zij God de Here, hoog verheven!
 Vrede voor volken die op aarde leven;
 voor alle volkeren die naar Hem vragen
 Gods welbehagen!

7. Drieëinig God, laat uw heil zegepralen,
 geef dat uw blijdschap op ons nederdale
 en alle druk en droefenis verdrijve
 en bij ons blijve.

Gezang 595
 Tekst: Imre Pécselyi Király (ca. 1590 – ca. 1641)
 Muziek: Debrecen 1774

Psalmodie

Psalm 67



Refrain: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
 hal-le-lu-ja, hal-le-lu-ja!

1. Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
 loven zijn machtig beleid,
 omdat Hij steeds op wonderwijze
 alles bestuurt in gerechtigheid.

Cantores 2. Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.

Allen **Refrein**

Cantores 3. Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht.
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.

Allen **Refrein**

Cantores 4. Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.

Allen **Refrein**

Cantores 5. Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat, Heer, uw naam bezongen wezen
in aller eeuwen eeuwigheid.

Allen **Refrein**

Gezang 240

Vrije tekstbewerking: Liturgisch Apostolaat van de Paters Kapucijnen

Muziek: L. Deiss

Schriftlezing

1 Timoteüs 6, 11b-16 (NBV)

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan Timóteüs

Jij, mens van God,
jaag gerechtigheid na,
godsvrucht, geloof, liefde,
volharding en zachtzinnigheid.
Strijd de goede strijd van het geloof,
neem het eeuwige leven in ontvangst
waartoe je bent geroepen
en waarvoor je de goede belijdenis hebt beleden
voor het aanschijn van vele getuigen.
Ik verkondig je
voor het aanschijn van God

die alle dingen ten leven wekt,
 en Christus Jezus
 die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft betuigd:
 bewaar het gebod onbevlekt en onaantastbaar
 tot aan de verschijning van onze Heer, Jezus Christus,
 die hij op zijn tijden zal tonen,
 hij, de zalige en alleen-machtige,
 de Koning der koningen en
 Heer der heersers;
 hij heeft als enige onsterfelijkheid,
 hij bewoont een ontoegankelijk licht;
 geen der mensen heeft hem gezien
 en geen is bij machte hem te zien;
 hem zij eer en eeuwige sterkte.
 Amen.

Responsorium

Voorzang: Ver - sche - nen _ is de mild - heid _
 en de trouw van on - ze God. _

Allen Refrein: Ver-sche - nen _ is de mild - heid _
 en de trouw van on - ze God. _

Cantores 1. In den beginne was het Woord,
 en in Hem was alle leven,
 en dat leven was het licht der mensen.

Allen Refrein

Cantores 2. Het Woord is vlees geworden,
 het heeft in ons midden gewoond,
 een mens in de handen van mensen.

Allen Refrein

Cantores 3. Niemand heeft ooit God gezien,
maar wij mochten zijn glorie aanschouwen,
Jezus, de Zoon van de levende God.



Voorzang: Ver - sche - nen — is de mild - heid —



en de trouw van on - ze God. —



Allen

Refrein: Ver - sche - nen — is de mild - heid —



en de trouw van on - ze God. —

Gezang 598
Tekst: Bernard Huijbers
Muziek: Huub Oosterhuis

Overweging

Muziek

Voorbeden

Officiant Laat ons in vrede bidden tot de Heer, onze God.

Na elke intentie wordt gezongen:



(Gert Oost, 1942 – 2009)

De laatste bede bevat een uitnodiging tot persoonlijk gebed.

Gebed van het feest

Officiant Laat ons bidden.

Allen bidden enige tijd in stilte.

Officiant God, Gij hebt heden
met een ster als geleide,
uw enige Zoon geopenbaard aan de volken.
Geleid ons, die U thans kennen door het geloof,
daarheen waar wij uw heerlijkheid
volmaakt mogen aanschouwen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

Allen **Amen.**

Slotzang



1. Ver-nieuw Gij mij, o eeu - wig Licht!
God, laat mij voor uw aan - ge - zicht,
ge - heel van U ver - vuld en rein,
naar lijf en ziel her - bo - ren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe Geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Gezang 821
Tekst: Johann Friedrich Ruopp (1672-1708)
Vertaling: Ad den Besten
Muziek: O Jesu Christe, wahres Licht,
Nürnbergisches Gesangbuch 1676

VERANTWOORDING

- De gezangen 240, 595, 598 en 821, zijn overgenomen uit: *Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland: in opdracht van het Collegiaal Bestuur samengesteld door de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgische Muziek en de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie.* © 1990 Gooi en Sticht, Baarn.
- De schriftlezing is overgenomen uit: *Nieuwe Bijbelvertaling.* © 2005 Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.
- Het Gebed van het feest en het Looft en dankt zijn overgenomen uit: *Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland: in opdracht van het Collegiaal Bestuur samengesteld door de Bisschoppelijke Commissie voor de voor de Liturgie en de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgische Muziek.* © 1993 Gooi en Sticht, Baarn.
- 'Kyrie eleison' © Gert Oost