

zondag 18 juni 2021 – Zondag na Pinksteren 11 <i>Zondag van de spijziging der vijfduizend</i>			
Onderdelen van de viering	Boek	Gezangnr.	Blz.
Gebed van de dag	rood		199
Orde v. d. Eucharistieviering	rood		413
Introïtus	blauw	240	
Kyrie en Gloria	blauw	Mis 18	
1 ^e Lezing Jeremia 23, 1-6	groen		310
Graduale	GVL	23 (I)	z.o.z.
2 ^e Lezing Efeziërs 2, 11-22	groen		310
Halleluja	blauw	457	
Evangelie Marcus 6, 30-44	groen		311
Evangelie acclamatie	blauw	304	
Credo	blauw	312	
Voorbeden acclamatie	blauw	319	
Offertorium	blauw	756	
Eucharistisch Gebed	rood	2	431
<i>inclusief het Heilig</i>	blauw	Mis 18	
Gebed des Heren	rood		474
Lam Gods	blauw	Mis 18	
Gezang na de Communie	blauw	541	
Looft en dankt	rood	6	478
Slotzang	blauw	511	

Tijdens de viering:

Meezingen

Na meer dan een jaar mogen we weer meezingen!

Route bij de communie

Bij de communie komen eerst de mensen in de rijen aan de preekstoelzijde **via het middenpad** naar voren voor de communie. Vervolgens de mensen aan de kant van de Jacobus-kapel.

Route tijdens de communie:



Collecte

U kunt uw bijdrage voor de collecte in het mandje achterin de kerk achterlaten of gebruik maken van de QR-code. U kunt deze scannen met uw bank app.



GVL 23-I (Psalm 23)



Refrein: De Heer is mijn her-der, mij zal niets _ ont-bre-ken.

1. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.
Hij wijst mij te liggen in grazige weiden,
Hij voert mij naar wateren der rust
Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen.
Refrein
2. Hij leidt mij in sporen van waarheid
getrouw aan zijn naam.
Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods,
kwaad zou ik niet vrezen.
Want naast mij gaat Gij,
uw stok en uw staf zij doen mij getroost zijn.
Refrein
3. Een tafel richt Gij mij aan
in het aangezicht van mijn belagers
en zalft met olie mijn hoofd.
Mijn beker vloeit over.
Refrein
4. Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden
al de dagen mijns levens.
Verblijven mag ik in het huis van Heer
tot in lengte van dagen.
Refrein