

Zondag 19 februari 2023 – 7^{de} zondag na Epifanie

Zondag van de volmaaktheid

Liturgische gegevens: rode kerkboek, pg. 56

Orde v.d. eucharistieviering: rode kerkboek, pg. 413

Stadia v.d. viering	Boek	Gezang	Pagina
Introïtusgezang	blauw	211	39
Kyrie en Gloria	blauw	Mis 23	1279
1 ^e Lezing:	groen	Exodus 22, 21-27	50
Gradualepsalm	blauw	235	92
2 ^e Lezing:	groen	1 Korintiërs 3, 16-23	51
Halleluja	blauw	438	414
Evangelie:	groen	Matteüs 5, 33-48	51
Evangelie acclamatie	blauw	LB 514 d	z.o.z.
Credo	blauw	311	260
Acclamatie Voorbeden	blauw	320	275
Offertoriumgezang	blauw	719	910
Eucharistisch Gebed <i>inclusief het Heilig inclusief acclamatie</i>	rood	5	444
	blauw	Mis 23	1283
Onze Vader	rood		474
Lam Gods	blauw	Mis 23	1285
Gezang na de Communie	blauw	ZG 5, 44	z.o.z.
Looft en dankt	rood	6	478
Slotzang	blauw	83	

Uitnodiging

Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren. Wie de communie niet kan of wil ontvangen, is uitgenodigd om samen met de communicanten naar voren te komen en bij het altaar een zegen te ontvangen. Men kruist daartoe de armen voor de borst.

Aanwijzingen

De vrede wordt uitgewisseld door middel van een hoofdknik of een ander gebaar. Indien u de communie onder twee gedaanten wenst te ontvangen, kunt u de hostie in de wijn dopen. Drinken uit de kelk is nog niet mogelijk.

Collecte

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het functioneren van de parochie mede mogelijk.

Het is ook mogelijk onderstaande QR-codes te scannen met uw bank-app.



Wees mij een rots, een toevluchtIntroitusantifoon voor de laatste zondag na Epifanie
(Quinquagesima)

Wees mij een rots, een toevlucht;
U bent mijn red-ding.

tekst naar Psalm 31,3,4 - 'Esto mihi'
melodie Jaco van Leeuwen, bij Psalm 31**Zingend geloven 5 - 44**

1. Wees voor mij een be-schut-ten-de rots,

vas - te bo - dem on-der mijn voe - ten,

ster - ke wal waar de vij-and zal moe - ten

zwich - ten, o wees voor mij

een be - schut - ten - de rots!

2. Ga vooraan, ga met mij barrevoets,
veertig jaar in hete woestijnen,
waar ik hongeren moet en verkwijnen
dorstend, o wees voor mij
een verkwikkende rots!

3. Wees de rots die behoudt en die laaft,
onaantastbaar, mild en meegaande,
wees de gids die een doortocht mij baande,
toekomst, o wees voor mij
levengevend mijn rots!

4. Wees de rots van 't Aloude Verbond,
vaste grond, bewegelijk leven -
die mij rust en vertroosting kan geven,
Christus, o wees voor mij
geest en lafenis: God!