

**19 maart 2023–Vierde zondag van de
Veertigdagentijd**

Voorganger Hans de Rie

Liturgische gegevens: rode kerkboek, pg. 73

Orde v.d. eucharistieviering: rode kerkboek, pg. 413

Stadia v.d. viering	Boek	Gezang	Pagina
Introïtusgezang	blauw	616	
Kyrie en Gloria	blauw	Mis 22	
1 ^e Lezing:	groen	1 Samuël 16, 1-3 en 10-13	68
Graduale			z.o.z.
2 ^e Lezing:	groen	Efeziërs 5, 8-14	69
Tractus			z.o.z.
Evangelie:	groen	Johannes 9, 1-13	69
Evangelie acclamatie	blauw	473 (herh.)	
Credo	blauw	311	
Acclamatie Voorbeden	blauw	320	
Offertoriumgezang	blauw	746	
Eucharistisch Gebed <i>inclusief het Heilig</i> <i>inclusief acclamatie</i>	rood blauw	10 Mis 22	463
Onze Vader	rood		474
Lam Gods	blauw	Mis 22	
Gezang na de Communie		LB 175	Zie pag. 3/4
Looft en dankt	rood	5	477
Slotzang	blauw	799	

Uitnodiging

Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren.

Wie de communie niet kan of wil ontvangen, is uitgenodigd om samen met de communicanten naar voren te komen en bij het altaar een zegen te ontvangen. Men kruist daartoe de armen voor de borst.

Aanwijzingen

De vrede wordt uitgewisseld door middel van een hoofdknik of een ander gebaar.

Indien u de communie onder twee gedaanten wenst te ontvangen, kunt u de hostie in de wijn dopen. Drinken uit de kelk is nog niet mogelijk.

Collecte

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het functioneren van de parochie mede mogelijk.

Het is ook mogelijk onderstaande QR-codes te scannen met uw bank-app.

Eerste collecte Parochie



Tweede collecte Vastenoffer

Graduale (psalm 23)



De Heer is mijn **herder**, *
het ontbreekt mij aan **niets**.

Hij laat mij rusten in groene **weiden** *
en voert mij naar vredig **water**,

Hij geeft mij nieuwe kracht °
en leidt mij langs veilige **paden** *
tot eer van zijn **Naam**.

Al gaat mijn weg door een donker **dal**, *
ik vrees geen **gevaar**,

want U bent **bij** mij, *
uw stok en staf, zij geven mij **moed**.

U nodigt mij aan **tafel** *
voor het oog van de **vijand**,

U zalft mijn hoofd met olie, *
Mijn beker vloeit over.

Geluk en genade **volgen** mij *
alle dagen van mijn **leven**,

Ik keer terug in het huis van de **Heer** *
tot in lengte van **dagen**.

Tractus (psalm 125)



Wie op de Heer vertrouwt is als de **Sionsberg** *
die onwankelbaar vast staat voor **eeuwig**.

Zoals de bergen Jeruzalem **omringen**, *
zo omring de Heer zijn volk, van nu aan tot in **eeuwigheid**.

De scepter van het kwaad zal niet **rusten** *
op het land van de **rechtvaardigen**

en de rechtvaardigen zullen het **onrecht** *
de hand niet **reiken**.

Wees goed voor wie **goed** is, Heer *
voor de oprechte van **hart**.

Maar wie een **dwaalweg** gaat - *
Heer, verdrijf hem en allen die onrecht doen. °
Vrede over **Israël!**

Liedboek 175



1 Wij heb-ben een ster - ke stad,
een stad met mu - ren en schan - sen,
wij heb-ben een ster - ke stad,
een stad waar de kin - de-ren dan-sen
en waar men mu-ziek maakt en zingt,
een stad door de Heer om-ringd.

2

Wie wonen daar in die stad,
die stad op de nieuwe aarde?
Een volk dat de Heer aanbad
en de trouw aan zijn roeping bewaarde.
O poortwachter, open de poort
voor al wie vertrouwt op zijn woord!

3

Vertrouw op de Heer, vertrouw,
want eeuwig zal Hij ons dragen.
De vesting zo hoog gebouwd,
die heeft Hij ternedergeslagen
maar mensen die steeds zijn geknecht
die wandelen hier in het licht.

Rechtvaardigen, hier is uw stad,
standvastigen, hier uw sterkte.
Een ruimte die niemand mat,
een toekomst die niemand bewerkte
dan Israëls Heiland alleen,
Hij voert de verdrukten erheen.