

Gedachtenisdienst Allerzielen
2 November 2023



Openingslied gezang 703: Heer, herinner u de namen

Welkom door de pastoor en ontsteken van een paar kaarsen

Gezang 705: Ik sta voor u in leegte en gemis

Gedicht

De Gestorvene

Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan -
zeven maal, om met zijn tweeën te staan

(Ida Gerhardt)

Gezang 214: Psalm 23

Evangelie

Johannes 5,

24-27

Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.

Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven. En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen.

Overweging

Ontsteken van de kaarsen

Wij nodigen u uit naar voren te komen om een kaarsje te ontsteken voor de persoon/ personen die u wilt gedenken. Tijdens het ontsteken van de kaarsjes worden de volgende liederen voor u gezongen:

Als alles duister is.

t.: 'Dans nos obscurités'

m.: Jacques Berthier

Musical score for 'Als alles duister is.' in G major, 4/4 time, tempo 80. The score consists of four staves of music with Dutch lyrics. Dynamics include *p*, *mf*, and *pp*. The piece ends with a *fine* marking.

Als al-les dui-ster is, ont-steek dan een
lich-tend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als al - les dui - ter is, ont - steek dan een
lich-tend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

M: Jacques Berthier, Taizé

Musical score for 'Nada te turbe, nada te espante...' in 4/4 time. The score consists of three systems of piano accompaniment with Dutch lyrics. The lyrics are: 'Na-da te tur-be, na-da te espan-te: quien a Dios tie-ne na-da le fal-ta. Na-da te tur-be, na-da te espan-te: só-lo Dios bas-ta.'

Na-da te tur-be, na-da te espan-te: quien a Dios
tie-ne na-da le fal-ta. Na-da te tur-be,
na-da te espan-te: só-lo Dios bas-ta.

Nada te turbe
laat niets je verontrusten
nada te espante
laat niets je beangstigen
quien a Dios tiene
wie God heeft
nada le falta
ontbreekt het aan niets
solo Dios basta
God alleen is genoeg

Tekst: H. Teresia van Avila

Gedicht: Sterf niet met mij

Als je mij nog iets wilt geven
dan zou ik vragen:
sterf niet met mij,
maar omhels het leven.
Je mag bedroefd zijn,
maar wanhoop niet,
verdrink niet in te groot verdriet.

Als je mij nog iets wilt schenken
dan zou ik willen
blijf toekomst zien,
blijf hoopvol denken
zodat je uitgroeit
en voluit leeft,
het leven kansen geeft.

(Yvonne van Emmerik)

Slotwoord door de pastoor

Slotlied: Gezang 658, U zij de glorie



**Bedankt voor het bijwonen van deze dienst.
Wij nodigen u van harte uit om koffie /thee te
drinken in onze gemeentezaal beneden. Indien u wilt
bijdragen in de onkosten van deze dienst kunt u de
QR code gebruiken of bijdragen in de schaal
achterin de kerk.**