

Retraitedagen

PRAKTISCH:

Van **vrijdag 12.07.2024**, 12u30 tot **maandag 15.07.2024**, ca.13 uur
(na het middageten)

Aantal deelnemers: **max. 30 personen**. (deelname naar volgorde van inschrijving)

Kosten: **€ 350,00** (Vol pension en participatie in de kosten van de organisatie. Wie om financiële redenen van deelname zou af moeten zien, wordt verzocht dat te melden. In beperkte mate is subsidiëring mogelijk.)

Aanmelden tot 16. Juni 2024

Vorbereidingsteam:

Sarah Böhm ▪ Ulf Karwelies ▪ John Okoro ▪ Anne Sprünken
Joris Vercammen ▪ Thomas Walter

Meer **informatie** en **aanmelding** :

einkehr_ak@outlook.de

Na aanmelding ontvangt men een bevestiging en de uitnodiging om te betalen.

De 'Inkeerdagen' zouden niet kunnen doorgaan zonder de steun van het Metropolitane Kapittel van Utrecht.



Metropolitane Kapittel van Utrecht
Oud - Katholieke Kerk van Nederland

Retraitedagen

12. – 15.07.2024

God

... een ervaring?

**Retraitedagen:
een kans tot verdieping van geloof en leven!**

God ... een ervaring?



Laten we het eens over God hebben! Wie of wat is God eigenlijk? Is God meer dan een abstract idee? Theologen kunnen er dan handig mee goochelen, maar als mens heb je er weinig aan. Hoe stel je je God voor? Is God de naam voor een ervaring? Waaruit bestaat die ervaring dan? En hoe speelt die een rol in je leven? Soms hebben mensen het over hun godsrelatie....maar wat bedoelen ze dan? Is zoiets voor iedereen weggelegd of alleen maar voor de heel vromen? En dan hebben we het nog niet over het lijden in de wereld gehad en waarom God dat blijkbaar niet kan verhinderen. In het licht daarvan lijkt God eerder een pijnlijke grap te zijn.

Dat zijn de vragen die centraal staan tijdens onze dagen. Maar dan niet als theoretische uitdaging. Vooral met het hart, en minder met het hoofd, gaan we op zoek naar wat sporen van God in ons gewone leven zouden kunnen zijn. Zoals Jezus dat deed. En als die sporen ons eerder naar de leegte lijken te leiden, dan willen we ook die leegte verder onderzoeken. Nogmaals: niet theoretisch, maar praktisch. Met het hart en in de leer bij Jezus.



Retraitedagen

Sedert 2012 wordt elk jaar aan oud-katholieken (en andere gelovigen) de mogelijkheid geboden zich in een of ander aspect van de oudkatholieke spiritualiteit te verdiepen. Dat zijn deze retraitsdagen!

De retraitsdagen bieden de gelegenheid die contemplatieve kant van onze spiritualiteit bewuster te leven: stilte-meditaties, wandelingen in de natuur, persoonlijke stille tijd en korte spirituele impulsen samen met momenten van uitwisseling vormen het raamwerk voor een ervaring die veel kan gaan betekenen.

De uitnodiging voor deze ,inkeerdagen' richt zich op de eerste plaats tot leke-gelovigen, alhoewel geestelijken en theologen ook welkom zijn. De ,inkeerdagen' zijn erop gericht ons geloven meer in ons dagelijkse leven te verankeren en te laten functioneren.

De retraitsdagen worden in de **Sint Willibrordabdij te Doetinchem** gehouden.

De voertalen zijn **Nederlands** en **Duits**.