

gezangboek
blauw kerkboek
rood

Intredezing	nr 662	
Inleiding / schuldbelijdenis		blz 413
Kyrie (elke aanroeping 2x) en Gloria	mis 7	
Gebed van de dag		blz 162

1^e schriftlezing: Jesaja 45, 15-19 ; lectionarium groen blz 273

Psalm 33, 12-22		blz 721
------------------------	--	---------

2^e schriftlezing: 1 Joh. 4,7-21 lectionarium groen blz 275

Halleluja Allen gaan staan.	nr 426	
------------------------------------	--------	--

Evangelie: lectionarium groen blz 276

Na evangelie: Christus is opgestanden, Hij verbrak der doden banden; aan allen die zijn in het graf gegaan biedt Hij verwinnend het leven aan. Halleluja!	nr 657	
--	--------	--

Preek

Geloofsbelijdenis	nr 314	blz 419
Voorbede (zie hiernaast)		
Vredegroet		blz 421
Gezang bij opdracht zie ommezijde		
Gebed over de gaven		blz 162
Inleiding prefatie		blz 424
Prefatie		blz 163
Heilig	mis 7	
Eucharistisch gebed 10		blz 463
Onze Vader		blz 474
Lam Gods	mis 7	
Communie		blz 475
Stilte		
Gezang na communie	nr 820	
Gebed na communie		blz 163
Allen gaan staan. Looft en dankt 1 en zegen Daarna gebed voor de Koning		blz 477
Slotzang	Nr 964	

Afsluiting voorbeden



Lof en heer-lijk-heid, wijs-heid en dank,
eer, macht en sterk-te aan on-ze God
van-daag en al-le da-gen tot in eeu-wig-heid.

Elke voorbede eindigt met:



Heer, ont-ferm U o-ver ons.

De voorbeden eindigen met:

Gebed voor de koning(in)

toon 5



Ze-gen, Heer, on-ze ko-ning(in) ...



Verhoor ons ten da-ge, als wij tot U roe-pen.



Heer, wil ons ge-bed ver-ho-ren.



Laat ons smeken tot U ko-men.



Laat ons bidden.

Laat ons bidden.

Machtige, eeuwige God,
in wiens hand alle machten zijn,
zie neder op uw dienaar/dienares, onze koning(in) ...
en op hen die ons land besturen
en op allen die landen en volken regeren.
Geef hun de geest van wijsheid, raad en sterkte,
opdat heel de wereld
mag leven in gerechtigheid en vrede.
Door Christus, onze Heer.



A-men.

Bestemming deurcollecte: onderhoud kerkelijk complex

Gezang bij opdracht



1. Lief-de, een-maal uit-ge-spro-ken
als uw Woord van het be-gin,
Lief-de, wil ons o-ver-ko-men
als ge-heim en ze-ge-ning.

2. Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3. Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, —
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

tekst Sytze de Vries
melodie John Stainer