

zondag 25 augustus 2024

14<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (16 in reeks B)

voorganger: pastoor Robert Frede

gezangboek  
blauw      kerkboek  
rood

<b>Intredezing</b> zie hiernaast		
Inleiding / schuldbelijdenis		blz 413
<b>Kyrie en Gloria</b>	<b>mis 9</b>	
Gebed van de dag		blz 211

Eerste schriftlezing      lectionarium groen blz 320

<b>Antwoordpsalm</b>	<b>16</b>	blz.687
----------------------	-----------	---------

Tweede schriftlezing      lectionarium groen blz 321

<i>Allen staan.</i> <b>Halleluja</b>	<b>nr 435</b>	
--------------------------------------	---------------	--

Evangelie      lectionarium groen blz 322

Na evangelie	<b>nr 305</b>	
--------------	---------------	--

Preek

Geloofsbelijdenis	<b>nr 310</b>	
Voorbeden	<b>nr 967</b> 1 <sup>e</sup> regel afsluiting: <b>zie hieronder</b>	
Vredegroet		blz 421
<b>Gezang bij opdracht</b> <i>zie ommezijde</i>		
Gebed over de gaven		blz 212
Inleiding pefatie		blz 424
Prefatie		blz 212
<b>Heilig</b>	<b>mis 9</b>	
Eucharistisch gebed 3		blz 436
Onze Vader		blz 474
<b>Lam Gods</b>	<b>mis 9</b>	
Communie		blz 475
Stilte		
<b>Gezang na communie</b>	<b>nr 262</b>	
Gebed na communie		blz 213
<i>Allen staan.</i>		blz 478
Looft en dankt 6 en zegen		
<b>Slotzang</b>	<b>nr 683</b>	

afsluiting voorbeden:

Lof en heer-lijk-heid, wijs-heid en dank,  
eer, macht en sterk - te aan on - ze God  
van-daag en al - le da - gen tot in eeu-wig-heid.

Intredezing

1. Zo - lang wij a - dem - ha - len  
schept Gij in ons de kracht  
om zin - gend te ver - ta - len  
waar - toe wij zijn ge - dacht:  
el - kaar zijn wij ge - ge - ven  
tot kleur en sa - men - klank.  
De lof - zang om het le - ven  
geeft stem aan on - ze dank.

2. Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op and're lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstilld:  
het lied van uw verlangen  
heeft mij aan 't licht getild!

3. Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht!  
God, laat het nooit ontbreken  
aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
ons leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest.

## **Gezang bij opdracht**

*op melodie nr. 660*

Die bij de Vader leeft,  
die mensen duizendvoud  
om niet geschapen heeft,  
werd mens tot ons behoud.

Hij ging op aarde rond,  
Hij zaaide wijd en zijd  
de woorden uit zijn mond:  
waarheid en eeuwigheid.

Hij riep: Ik ben het licht,  
maar niemand zag Hem gaan.  
Hij kwam in zijn bezit,  
maar niemand nam Hem aan.

Wie dorst heeft ga tot Hem:  
een bron van troost is Hij.  
Als water vloeit zijn stem;  
zijn liefde maakt ons vrij.

Heer Jezus, levend Woord,  
Heer God van vlees en bloed;  
uw naam moet zijn gehoord,  
uw woord maakt alles goed.

*tekst: H. Oosterhuis*