

zondag 27 oktober 2024

Allerheiligen met de gedachtenis voor Allerzielen
voorganger: past. Robert Frede

N.B.: De afsluiting na de voorbeden is anders dan gebruikelijk: zie hiernaast

	gezangboek blauw	kerkboek rood
Intredezing	nr 701, 1 t/m 4 + 10	
Inleiding / schuldbelijdenis		blz 413
Kyrie en Gloria	mis 28	
<i>allen staan</i> Gebed van de dag		blz 304
Eerste schriftlezing	lectionarium groen	blz 548
Psalm 138		blz 948
Tweede schriftlezing	lectionarium groen	blz 549
Halleluja <i>Allen gaan staan</i>	nr 462	
Evangelie	lectionarium groen	blz 550
Na evangelie	nr 304	
Preek		
Lied na preek	nr 702	
Geloofsbelijdenis gesproken		blz 419
Voorbeden	nr 320 <i>afsluiting:</i> nr. 703	
Vredegroet		blz 421
Gezang bij opdracht	nr 723	
Gebed over de gaven		blz 304
Inleiding priefatie		blz 424
Priefatie		blz 305
Heilig	mis 28	
Eucharistisch Gebed 5		blz 445
Onze Vader		blz 474
Lam Gods	mis 28	
Communie		blz 475
Stilte		
Gezang na communie <i>zie hiernaast</i>		
<i>allen staan</i> Gebed na communie		blz 305
<i>Allen gaan staan</i> Looft en dankt 2 en zegen		blz 477
Slotzang	nr 556	

Gezang na communie



Die in - nig met U leef - den,
zij le - ven nog al - tijd
als hei - li - gen, ver - he - ven
in 't licht dat ons hier leidt.
Wij, die hun na - men dra - gen,
zijn op hun spoor ge - zet.
Zij kleu - ren on - ze da - gen
en stu - ren ons ge - bed.

2. Omdat zij voor U leefden,
in U gestorven zijn,
zijn zij ons bijgebleven
en is ons hart hun schrijn.
Door heilig vuur gedreven
geloofden, hoopten zij.
Hun naam, in goud geschreven
staat ons voor altijd bij.
3. Zij die nu bij U leven,
zij leven ons vooruit.
Zij hebben zich gegeven,
Gij stak uw handen uit.
Zij mochten begenadigd
al ingaan tot uw feest.
Het weefsel van hun daden
wordt straks ons bruiloftskleed.
4. Met hen zijn wij omgeven,
een wolk die ons omvangt.
Het lied, hier aangeheven
voegt zich bij hun gezang.
Wij blijven dankbaar zingen
met wie zijn voorgegaan,
met wie uw troon omringen,
totdat wij naast hen staan.