



Eucharistieviering

zesde zondag na Epifanie

16 februari 2025

oud-katholieke parochie

van de HH Maria, Jakobus en Gertrudis

Utrecht

INTROÏTUS: Gezang 731

Allen staan

INLEIDING

Genade zij u en vrede van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Heer
en van de heilige Geest.

Amen.

Ik zal opgaan tot het altaar Gods
tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.

SCHULDBELIJDENIS

✠ Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Laten wij onze schuld belijden in vertrouwen op Gods barmhartigheid.

**Voor U belijden wij, almachtige God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben, in gedachte, woord en daad,
in het kwade, dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden,
en geef dat wij U mogen dienen;
vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer.**

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,
vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwige leven.

Amen.

‘KYRIE ELEISON’ EN DE LOFZANG ‘GLORIA’ MIS 7 te vinden achterin het blauwe gezangboek

GEBED VAN DE DAG

De kinderen gaan naar de kinderkerk

EERSTE SCHRIFTELEZING: Jeremia 17, 5-10

lezing uit de NBV21 vertaling

ANTWOORDPSALM: Gezang 201

TWEEDE SCHRIFTFLEZING: 1 Korintiërs 15, 12-20

HALLELUJA: Gezang 429

EVANGELIE: LUCAS 6, 17-26

Allen staan

Acclamatie op het evangelie: Gezang 304 **'U komt de lof toe, u het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.'**

PREEK

CREDO: Gezang 310

VOORBEDEN

Elke intentie wordt beantwoord met Gezang 318 **'Heer onze Heer, ontferm U over ons.'**

VREDEGROET

De vrede wordt gedeeld door middel van een handdruk of een ander gebaar aan degenen in uw directe omgeving. U wordt verzocht de kerkenbanken hierbij niet te verlaten.

OPDRACHT VAN DE GAVEN

*De geldelijke gaven worden ingezameld en samen met de gaven voor de voedselbank naar het altaar gebracht. De gaven van brood en wijn worden op de altaartafel in gereedheid gebracht. Ondertussen zingen allen **Gezang 759***

De collecte is bestemd voor het pastoraat van de parochie. U kunt hier ook aan bijdragen door de QR-code achterop te scannen met uw bank-app. Het ingevulde bedrag kunt u aanpassen.

Bid, zusters en broeders, dat onze offerande aanvaard mag worden door God, de almachtige Vader.

De Heer neme de offerande aan uit uw handen, tot lof en eer van zijn Naam, tot heil van ons en van zijn gehele heilige kerk.

Amen.

GEBED OVER DE GAVEN

EUCHARISTISCH GEBED

Allen staan

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Opwaarts de harten.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij onze dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Eucharistisch gebed nr. 7

'HEILIG' MIS 7

HET ONZE VADER Zie blz. 474 in het rode kerkboek

'LAM GODS' MIS 7

COMMUNIE

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.

Uitnodiging tot de communie

Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun kerkgemeenschap deelnemen aan de Tafel van de Heer en met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren.

De communie wordt uitgereikt onder de gedaanten van brood en wijn. Het brood kunt u in de wijn dopen.

Wie niet deelneemt aan de communie is uitgenodigd om een zegen te ontvangen. Men kruist daartoe de armen voor de borst.

NA DE COMMUNIE: LB 1001

De wijze woorden en het groot vertoon

1001

Deze wereld omgekeerd

1 De wij-ze woor-den en het groot ver-toon,
de goe-de sier van goe-de wer-ken,
de ij-del-he-den op hun pau-wen-troon,
de lucht-kas-te-len van de ster-ken:
al wat hoog staat aan-ge - schre-ven
zal Gods woord niet o-ver - le - ven;
Hij wiens kracht in on-ze zwak-heid woont
be-schaamt de o-gen van de ster-ken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen and_re mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Wie denken durft dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

tekst Huub Oosterhuis
Melodie Bernard Huijbers

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen diaconale doelen, zie de SKZ!

GEBED NA DE COMMUNIE

BESLUIT

Allen staan



Looft en dankt de Heer!
Lof en dank zij God!

ZEGEN

SLOTGEZANG: Gezang 530

1e collecte parochie

2e collecte eigen diaconale doelen



Voorganger: Pastoor Louis Runhaar
Organist: Bert van Stam